



Beierse Woud
Landhaus, Meine Auszeit, Bodenmais

Vrijdag: 10 Juni 2016.

Vanmorgen rond 9.00uur was iedereen bij het kantoor van Tendens in Arnhem aangekomen.

Nadat we kennis met elkaar hadden gemaakt en de meeste een kopje koffie hadden gedronken gingen we richting de bus.

Gepakt en gezakt gingen we met frisse moed op pad.

Het werd een lange reis met veel file en oponthoud.

De vakantiegangers hebben zich voorbeeldig gedragen, onze complimenten daarvoor.

Om 19.45 uur kwamen we aan bij Landhaus Meine Auszeit, Kim en Joost stonden ons al op te wachten.

We werden erg gastvrij ontvangen, nadat ze ons een klein stukje hadden laten zien van hun prachtige Landhaus gingen we samen naar het dorpje om een hapje te eten.

Het was een hele maaltijd, schnitzel, gebakken aardappelen, friet en rauwkost.

We zaten allemaal best wel vol en toen kwam er ook nog een toetje, Stukjes pannenkoek met rozijntjes en jam.

Rein heeft toch maar even de bus opgehaald want het was toch wel een hele klim weer naar boven.

Weer bij het Landhaus aangekomen wilde iedereen best wel snel naar bed, moe maar voldaan.

Zaterdag: 11 Juni 2016.

We hadden afgesproken om samen om 8.30 uur te ontbijten.

Wat een verwennerij, lekkere broodjes, vers gekookt eitje, heerlijk beleg, sapjes, eigengebakken koek en nog veel meer.

Na het ontbijt hebben we even met Kim de dag doorgesproken, hij had hele leuke ideeën voor uitjes en besloten als eerste naar de Wald Wiphel Weg te gaan.

Het was een hele lange loopbrug 30 meter hoog met een prachtig uitzicht. Sommige vonden het wel een beetje griezelig want bij het hoogste punt leek het net of de hele brug bewoog.

Aan het einde van de brug besloten we links af te slaan, nou dat hebben we geweten, het werd een hele zware klus.

Op een gegeven moment heeft Rein om de beurt de rolstoelen naar boven geduwd, gelukkig dat hij er bij was.

Nadat we even hadden uitgeblazen zijn we richting de bus gelopen, daar hebben we een broodje gegeten en wat gedronken.

Daarna gingen we richting St. Englmar naar het XPERIUM huis.

Hier konden we allerlei experimentjes doen, het was erg leuk en we hebben genoten.

Toen gingen we allemaal richting de bus want we hadden om 17.30 afgesproken om te gaan eten.

Vegetarisch stond op het menu bij Utaty in Bayerisch Eisenstein.

Het was een beetje vreemd maar heerlijk, we hebben allemaal ons maaltje opgegeten.



Jules onze moppentapper was aardig op dreef, we hebben erg gelachen. Toen op weg naar huis, toen we aankwamen hebben we samen koffie gedronken en daarna voor degene die wilde nog iets gedronken. Jules had zijn trekharmonica bij zich en heeft nog wat deuntjes gespeeld voor ons, was heel gezellig.

Zo langzamerhand gingen ze allemaal richting bed, Jules vond het erg gezellig en bleef het langst zitten.

Het was een erg leuke dag.



Zondag: 12 Juni 2016.

Na weer een geweldig verzorgd ontbijt door onze gastheren.



Kim en Joost gingen we weer richting de bus om op pad te gaan. We hadden vandaag van alles op het programma maar het weer gooide roet in het eten.

We hebben toen een prachtige route gereden richting Zwiesel, Bayer Eisenstein, Lohberg, Lam enz.

Het hoogste punt waar we vandaag geweest zijn was 1500 meter hoog. Het weer was zo slecht dat we weer richting ons Landhaus zijn gereden, daar hebben we heerlijk de broodjes opgegeten met een kop koffie.

In de middag klaarde het weer op en zijn we richting centrum gegaan want de heren wilde kaarten kopen voor het thuisfront.

Later is Rein met de heren op een terras gaan zitten en zijn Wilma en Gerrie nog even naar een winkel geweest vol met prachtige dingen van glas gemaakt.

Dit gebied staat bekend om zijn prachtige glas.



Toen weer richting huis voor de medicijnen want om 17.30 uur gingen we eten bij de Wilderer Stuben midden in het centrum.

We hoeven ons nergens zorgen om te maken want onze gastheren zoeken voor ons iedere avond een heerlijk restaurantje uit, en we worden elke keer weer verrast.

Na het eten weer richting huis, thuis aangekomen hebben we lekker samen koffie gedronken.

Sommige moesten nog wat kaarten schrijven zodat ze morgen op de post kunnen.

Giel ging lekker op zijn kamer naar voetballen kijken en Rudy ging naar bed, hij was erg moe.

De rest van de heren wilde nog graag even blijven zitten, Frank heeft lekker zitten puzzelen, Jules heeft met Rein een pilsje gedronken en moppen zitten tappen, en Gert- Jan en Sibolt hebben er gewoon gezellig bij gezeten.

Ondanks het slechte weer hebben we toch een gezellige dag gehad.

Zo langzamerhand vertrok iedereen naar bed om morgen weer aan een nieuwe dag te beginnen.



Maandag: 13 Juni 2016.

Om 8.30 uur weer aan het ontbijt, iedereen had goed geslapen. Het zag er weer fantastisch uit, iedere dag bakken de gastheren iets lekkers voorbij het ontbijt, vandaag heerlijke muffins met appel en yoghurt.

Rond 10.00 uur zijn we vertrokken richting de zilvergrotten, hier bekend als Bergwerk.

We mochten met de bus naar boven omdat het anders niet te bereiken zou zijn voor onze mannen.

Voordat we de grotten ingingen kregen we een helm op en een soort cape om.

In de grotten was het koud maar wel interessant.

Een gids vertelde ons van alles, sommige vonden het minder leuk omdat het vrij laag was daar binnen en dus veel moesten bukken omdat je anders je hoofd kon stoten maar gelukkig hadden we een helm op.







Toen de rondleiding was afgelopen hebben we nog gezellig even op een terras een kopje koffie gedronken.

Het was zulk lekker weer dus hebben daar buiten op een bankje in de zon, met een prachtig uitzicht, onze broodjes opgegeten.



Er was ook een kabelbaan, Giel wilde hier graag in, Rein is met hem nog een stukje naar boven geweest, toen helemaal naar beneden en toen naar het midden plateau waar de rest zat te wachten.



Allemaal de bus weer in en richting Joska, het glasparadijs.

Wat hebben we hier prachtige dingen gezien, iedereen heeft iets gekocht, we raakte niet uitgekeken.

Frank en Sibolt hebben zelf ook iets geblazen



Toen weer richting onze accommodatie, daar hadden we even pauze en werden de medicijnen uitgedeeld.



Om 17.00 uur zijn we richting het centrum gegaan om te gaan eten bij ZUCCHERO, pizza of pasta.

Een paar van de heren namen pasta, spaghetti en de rest pizza.

Als toetje een heerlijke tiramisu.

Weer richting huis, een paar gingen meteen naar boven, de rest heeft nog een poosje in de huiskamer gezeten, kopje koffie erbij en sommige nog een pilsje of iets anders te drinken.

Opeens waren ze allemaal vertrokken.

Nog even onze complimenten voor onze gastheren, ze adviseren ons elke dag waar we naar toe kunnen met de heren en zoeken ieder avond voor ons een restaurantje uit waar we heerlijk kunnen eten, gewoon geweldig.

Dinsdag: 14 juni 2016.

Na het ontbijt gingen we naar Eppenschlag, voor een huifkarrit.

Toen we aankwamen stond de huifkar al klaar, iedereen erin en Sibolt moest erin getild worden.

De paarden werden ervoor gespannen en toen op weg.

De rit duurde bijna anderhalf uur, prachtig door de natuur.



Bij terugkomst allemaal de bus weer in en toen hebben we gelijk ons lunchpakket opgemaakt.

Na een mooie rondrit kwamen we weer bij onze accommodatie, Rein had lekker gebak gehaald en dat hebben we heerlijk op het terras opgegeten met wat te drinken erbij.

Om 17.00 uur gingen we richting Waldmann naar restaurant Waltini's Stadl.

Wat was het hier fantastisch, na heerlijk eten kregen we een hele leuke goochelshow.

Enkele mannen mochten de goochelaar assisteren en Wilma en Gerrie moesten er ook aan geloven.

We vonden het allemaal geweldig en iedereen kreeg een figuur mee gevouwen van ballonnen.

Snel richting huis, sommige gingen meteen naar bed en andere wilde nog even een kop koffie.

De plakkers, Jules en Gert Jan bleven nog even wat langer zitten.



Woensdag: 15 Juni 2016.

Vandaag weer een heleboel op het programma staan.

Sibolt had geen zin om uit bed te komen en is een poosje lekker blijven liggen.

Wilma bleef bij hem thuis, Rein en Gerrie gingen met de rest van de mannen op pad.

We zouden een mooie tocht gaan rijden maar onderweg kwamen we het toeristen treintje tegen, de mannen vonden dat ook wel heel erg leuk. Rein is gestopt bij Joska, de glasfabriek en daar zijn we in het treintje gestapt.

We hebben een hele leuke rit gehad met geweldige uitzichten.

Toen weer terug naar ons verblijf, Sibolt was ondertussen ook uit bed. De meeste hebben alvast de koffers ingepakt, scheelt allemaal morgenochtend.

We hebben heerlijk buiten op het terras een broodje gegeten met een lekkere kop koffie.

Zo, iedereen weer richting de bus, vanmiddag naar de grote ARBER, de hoogste berg hier, hoogte 1456 meter.





We zijn met een gondel naar boven gegaan, even van het uitzicht genoten en toen weer met de gondel naar beneden.

We zaten daar 4 kilometer van de Tsjechische grens.

Toen we weer bij de bus kwamen begon het te regenen, gelukkig gingen we de bus in.

Zo, weer richting huis voor de medicijnen, even gezeten en toen naar restaurant Nestle, waar we weer heerlijk hebben gegeten.

Weer thuis aangekomen hebben we de vakantiediploma's uitgedeeld, voor ieder een leuk woordje.

Een paar gingen naar bed, Sibolt wilde nog even foto's kijken op de computer.

Frank, Jules en Gert-Jan bleven nog even wat drinken en toen ook richting bed, want morgen is het weer vroeg dag.

Donderdag: 16 Juni 2016.

Vandaag vroeg uit de veren, om 9 uur willen we weer vertrekken naar Nederland.

Kim en Joost hebben ons uitgezwaaid, wat hebben we een fantastische week gehad, hiervoor onze hartelijke dank.

Alle vakantiegangers heel erg bedankt voor de geweldige week en misschien zien we elkaar nog eens terug.

